

Het mooiste wat je kan achterlaten
zijn sporen van liefde.
We laten je los, intens verdrietig,
maar voor altijd verbonden.

De heer

Aimé Tuteleers

weduwnaar van mevrouw Irène Christiaens † 2022

*Ere-directeur van de Scholengroep Hogen-Geetbets
Gewezen reserve Kapitein-Commandant bij de Belgische Landmacht
Officier in de Kroonorde
Ridder in de Leopoldsorde
Vereerd met het gouden Sint-Rombouts kruis*

Hij werd geboren te Kersbeek-Miskom op 10 november 1933
en is onverwacht van ons heengegaan in WZC 'De Vesten'
te Zoutleeuw op 7 december 2024.

Donderdag 12 december 2024 van 18.30 tot 19 uur
kan u Aimé een laatste groet komen brengen
bij Hansen Uitvaartzorg, Dorpsstraat 76 te Geetbets.

Vrijdag 13 december 2024 om 11 uur nemen we samen afscheid
rond de urne van Aimé in de parochiekerk O.L.V. van de Rozenkrans
te Ransberg, gevolgd door de begraving van de urne.

Samenkomst met gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10.30 uur.

Aimé leeft verder in de harten van:

Johan en Viviane TUTELEERS-HENDRICKX
Chloé en Iason TUTELEERS-SWERTS
Helena
Gaëlle en Kenneth TUTELEERS-BIJNENS
Matteo, Luca

Ann TUTELEERS
Elisabeth en Dieter STRUYF-HEYLEN
Emiel

Hilde en Johan TUTELEERS-COOPMANS
Isabeau en Gregory COOPMANS-BOEL
Lauranne COOPMANS en Marc FLIKWEERT
Helina COOPMANS

zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Delen mee in dit verdriet:

zijn schoonbroer, schoonzus, neven en nichten

De families

TUTELEERS-VEULEMANS en CHRISTIAENS-WECKX.

Warme dank aan het verzorgend personeel van WZC 'De Vesten'
te Zoutleeuw en zijn huisarts dokter Nickmans.

Rouwadres:

t.a.v. familie Aimé Tuteleers
p/a Dorpsstraat 76 - 3450 Geetbets