

Virginia Laenen

1946 | 2025



*Als lijden teveel wordt en leven doet pijn,
als de last te groot is om hier te zijn,
dan wordt een einde het begin van gemis,
loslaten uit liefde hoe zwaar het ook is.*

Mevrouw

Virginia Laenen

'Vinny'

weduwe van de heer Jef De Heyn † 2014

Geboren te Beringen op 22 juli 1946
en thuis liefdevol omringd, zachtjes van ons heengegaan
te Lummen op 14 februari 2025.

Dinsdag 18 februari 2025 van 18.30 tot 19 uur
bent u welkom voor een laatste groet aan Vinny
in aula 'de Heyde', Linkhoutsestraat 3 te Zelem-Halen.

Woensdag 19 februari 2025 om 10 uur
nemen we samen afscheid van Vinny
in aula 'de Heyde', Linkhoutsestraat 3 te Zelem-Halen.

Samenkomst aan de aula vanaf 9.45 uur.

Nadien volgt de bijzetting van de urne
op de begraafplaats van Lummen in intieme kring.

Vinny leeft verder in de herinnering van:

Marleen en Markus DE HEYN - HUBER
Yaëlle
Luan
Chiara
Andrin

Martine DE HEYN
Filip
Valentina

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind,

Ferdinand en Lucienne LAENEN - RAYMAKERS en familie
Victor en Sonia LAENEN - SWINNEN en familie

schoonbroers en schoonzussen familie DE HEYN

haar broers, schoonzussen, schoonbroers,
neven en nichten.

Warme dank aan iedereen
die haar met de beste zorgen heeft omringd.

Rouwadres:
Familie Virginia Laenen
p/a Linkhoutsestraat 3, 3545 Zelem-Halen